

## ROEPENDE IN DE WOESTIJN? (TROUW GROEN maart 2009)

**IK BEN EEN TROPENKIND. IK HOUD VAN WARME, ZONNIGE DAGEN. BROEIERIG WEER. HET KLIMAAT VERANDERT. GEEN GOEDE ZAAK ZEGT MEN. MAAR IK VERHEUG ME HEIMELIJK OP EEN OPGEWARMD NEDERLAND!**

We zijn goed op weg. De warmte vanuit het zuiden rukt op. Ons veranderende klimaat is nu gelijk aan dat van Frankrijk twintig jaar geleden. Jippie! Ik kijk uit naar de langere zomers. Ik zie mezelf al zitten onder een grote palmboom op ons Noordzeestrand. Ik verheug me op een verkoelende duik en het zwoele geroffel van een verfrissende tropische regenbui op het dak van mijn veranda. Paradijselijk toch? Of toch niet ... ?

Met de oprukkende warmte komen de *aliens* mee, de *invasieve exoten*. Insecten, bacteriën en virussen die meeliften op geïmporteerde handelswaar. Nare monsters die zich nestelen in de lichamen en de rugzakken van avontuurlijke toeristen. Een ware volksverhuizing. Tot voor kort was Nederland voor de *alien* geen populaire bestemming. Kort na aankomst in ons kikkerland was het met menige *invasieve exoot* gedaan. Niet warm genoeg. Niet vochtig genoeg. Maar dat wordt nu anders! Met liefde komen ze in steeds grotere getale naar ons toe. En blijven. Met alle nare gevolgen van dien.

Een aantal wetenschappers waarschuwt voor naderend onheil. We zitten immers niet te wachten op een uitbraak van malaria, een aanval van het ebolavirus, een knokkenkoortsepidemie of nog afschuwelijker dingen? Maar de biologen, virologen en epidemiologen voelen zich roepende in de woestijn. De overheid zou moeten ingrijpen, actie moeten ondernemen. Er dreigt een ware ramp. Waarom ziet men dat niet? Waarom doet men niets?

Het antwoord op deze vragen is simpel. De overheid gelooft het niet. Het valt met de invasie van die *aliens* wel mee. Het RIVM zegt een 'Team Invasieve Exoten' met wel 80 leden in het leven te hebben geroepen. Die monitoren 'hoe en wat'. Daarom weet het RIVM dat de wetenschappers de zaken overdrijven. De prioriteit ligt toch écht heel ergens anders.

De wetenschappers zitten met de handen in het haar. De overheid is niet alert en niet deskundig. Ze kennen dit anti-invasie team niet. Ze hebben er nog nooit van gehoord. En als het al zou bestaan, dan is er blijkbaar geen *anti-exoten* beleid. De knappe koppen vinden dit knap frustrerend.

En ik maak me nu druk. Want ik kijk nog altijd heimelijk uit naar een opgewarmd Nederland. Dat zal toch niet verpest worden door een

invasie van prikkende, jeukende, zoemende, kruipende, gluisperige,  
smerige, gemene, slijmerige, vieze, gezondheid verwoestende *aliens*?

Jacqueline Rempt

Strategisch Senior Adviseur Schuttelaar & Partners